

## Naar buiten begint bij de voordeur.



De senioren weten het nog. Fijn op straat spelen. In de jaren 50 kon dat prima, er was ruimte en als er een auto aankwam, gingen we opzij.

Daarna kwam een enorme groei in aantal auto's. Onze ruimte werd geleidelijk in beslag genomen. Dit plaatje is uit het boek van Lia Karsten (2016) Zie ook: <http://www.gezinindestad.nl/onderzoek/>

De parkeerstraat. Onvoldoende trottoir. Slecht oversteekbaar en de rijgoot tussen de geparkeerde auto's is onbruikbaar voor mensen.



In kinderboeken tekeningen hoe het anders en leuker kan. Dat inspireerde ons voor de tekening op onze homepage.

Voor uitnodigende straten is ruimte bij de voordeur prioriteit. De auto's die grotendeels stil staan kunnen meestal wel wat verder weg.

Auto's delen biedt ook ruimte. Selectief gebruik en bezit gaat beter met marktconforme parkeertarieven.